

# SJORS

van de Rebellenclub

2 OKTOBER 1965  
VERSCHIJNT  
WEKELIJKS

Nr.  
40





een jaar duurt  
lang, vooral  
als je zo'n tijd  
moet wachten  
op het

**NIEUWE  
SJORSBOEK**  
maar nu is het  
er dan eindelijk



**SJORS en SJIMMIE**

# NAAR DE PINTO PLANEET



Sjors en Sjimmie beleven een duizelingwekkend avontuur. Het zal je gebeuren dat je fijn op de kermis een rondje draait in een raket en dan ineens met een ongelooflijke vaart de ruimte in geschoten wordt. Gelukkig gaat de raket met Sjors en Sjimmie als passagiers niet om de aarde cirkelen, maar vliegt regelrecht naar de nog onbekende Pintoplaneet, waar de twee jongens gastvrij ontvangen worden. Wat ze onderweg en op de Pintoplaneet allemaal meemaken en hoe ze op aarde terugkomen, gaan we niet verklappen. Het is een razend spannend boek. Als je het van je ouders mag kopen, moet je er als de kippen bij zijn. De Sjorsboeken vliegen ieder jaar de deur uit.

**een meesterlijk verhaal.  
honderdvier pagina's prachtige  
vierkleurendruk. prijs slechts f 1.95!**

BUITENLAND 50 CT. EXTRA

Verkrijgbaar bij de plaatselijke bezorger van dit blad. ● Door overschrijving van f 1.95 op giro nr. 9229 t.n.v. de N.V. Uitgeverij De Spaarnestad, afd. Extra-uitgaven te Haarlem, waarbij op het girostrookje duidelijk moet worden vermeld: „SJORS en SJIMMIE naar de Pintoplaneet”. ● Bij uw boekhandelaar.

● BELGIË 55 F. Verkrijgbaar bij onze verkopers, de boek- en dagbladhandel en bij N.V. Tijdschriften Uitgevers Mij., Van Schoonbekestraat 34-38, Antwerpen, postrekening 8.34.05.

















*Wie heeft de helikopter uitgevonden?  
 Freddy Burggraaf, Eindhoven*

De uitvinding van de helikopter zoals wij die nu kennen heeft wel vijf eeuwen geduurd. Een van de eerste mensen, die zich met dit probleem hebben beziggehouden, was Leonardo Da Vinci, die een gedetailleerd ontwerp heeft gemaakt voor wat hij noemde „een zwevende lucht-wagen”. Dat was al in de vijftiende eeuw. Maar het duurde tot 1923, voordat de eerste echte helikopter zich van de grond verhief. Deze uitvinding van de Fransman Oehmichen leek in de verste verte nog wel niet op onze hedendaagse helikopters, maar het ding bleef toch „wel” vijf minuten in de lucht. Vanaf 1930 heeft men die helikopter geleidelijk aan zo verbeterd, dat hij tegen het einde van de tweede wereldoorlog al voor vele opdrachten gebruikt kon worden. Tegenwoordig is de helikopter vanwege de weinige ruimte, die hij nodig heeft bij het opstijgen en landen, een manusje-van-alles geworden, dat we overal zien vliegen.



*Stopt een struisvogel echt zijn kop in het zand?*

*Tonnie Kleingeld, Zwolle*

Het geloof, dat een struisvogel zijn kop in het zand steekt en dan denkt, dat niemand hem kan zien, berust op een misverstand, dat door vroegere ontdekkingsreizigers in de wereld is gebracht. Later heeft men namelijk ontdekt, dat een struisvogel veel slimmer is dan hij er uit ziet. Wanneer hij achternagezeten wordt, gaat hij op de grond liggen, zodat hij sprekend lijkt op een hoop stenen of een struik, en legt daarbij zijn nek languit in het zand, zodat je zijn kop en nek nauwelijks kunt zien. Deze politiek is al vele malen zijn redding geweest en lijkt dus helemaal niet op die domme, zogenaamde struisvogelpolitiek.



## VRAGEN STAAT VRIJ

# ATTENTIE!

Alle vriendinnen en vrienden van ALONA vragen wij even geduld te willen hebben. Binnen zeer korte tijd worden haar avonturen voortgezet.

*Mag je een konijn bij zijn oren optillen?  
 Hans Dekker, Den Helder*

Een konijn mag je nooit bij zijn oren optillen, want dan doe je het erg veel pijn. Pak het altijd op aan het ruime vel vlak achter zijn schouders. Je zult merken, dat het dier dan niet tegenstribbelt zoals anders. Hoe groter het konijn, des te meer pijn doe je het, wanneer je het aan zijn oren vastpakt. Als je zelf bij een oor gepakt wordt, heb je enig idee van de pijn die dat doet.



*Wat zijn morsetekens?*

*José de Vleeschhouwer, Gent*

Morsetekens worden over heel de wereld gebruikt voor het overseinen van berichten. Zij zijn uitgevonden in 1835 door een Amerikaan, die Samuel Morse heette. Zij bestaan uit verschillende combinaties van strepen en punten, die alle een bepaalde letter, cijfer of leesteken voorstellen. Hierboven staat het volledige morse-alfabet, zoals dat internationaal wordt gebruikt. De tekens kunnen worden doorgegeven via telegraafkabels, waarbij zij genoteerd worden op een dun stukje papier, door middel van lange en korte fluitsignalen, door een knipperlicht of met vlaggen, die lang of kort zichtbaar zijn.

A	H	O	V
B	I	P	W
C	J	Q	X
D	K	R	Y
E	L	S	Z
F	M	T	
G	N	U	



# de gouden stem



















EINDE



# DE SCHIPBREUKELINGEN

WIJ WAREN OP ZOEK NAAR EEN SCHIPBREUKELING,  
DIE DOOR FRITZ GESIGNALEERD WAS.

OOK NU OVERNACHTTEN WE IN DE BOOT.  
DE VOLGENDE OCHTEND STAKEN WIJ WEER  
VROEG VAN WAL, FRITZ ALS GIDS VOOROP.

EVEN LATER.

HET GAAT ME VEEL TE  
LANGZAAM. IK GA  
ALVAST VOORUIT OM  
DE SCHIPBREUKELING  
TE ZOEKEN.

ZONDER MIJN ANTWOORD AF TE WACH-  
TEN VERDWEEN HIJ TUSSEN DE KLIPPEN.

ZODRA WIJ IN HET ROTSHUIS WAREN TERUGGEKEERD,  
VERTELDE IK MIJN VROUW, OM DE AFWEZIGHEID VAN  
FRITZ TE VERKLAREN, ZIJN AVONTUUR MET DE  
ALBATROS.

IK HAD HEM LIEVER NIET ALLEEN LATEN GAAN,  
MAAR NU HIJ ER TOCH VANDOOR WAS. LEEK  
HET MIJ BETER TERUG TE GAAN NAAR MOEDER,  
DIE AL DRIE DAGEN ALLEEN WAS.

NA VIJF DAGEN WAS FRITZ NOG NIET TERUG  
EN WIJ BESLOTEN HEM TE GAAN ZOEKEN.

DE TOCHT VERLIEP NIET HELEMAAL  
ONGESTOORD. EEN WALVIS KOOS JUUST  
HET PLEKJE ONDER ONZE BOOT OM BOVEN  
WATER TE KOMEN.

HET DIER, DAT BLIJKBAAR NIETS  
KWAADS IN DE ZIN HAD, DOOK  
SNEL WEER ONDER, ZODAT WIJ MET  
DE SCHRIK VRIJKWAMEN.

EEN WILDE!

WE WAREN TAMELIJK DICT BIJ DE  
WATERPOORT, TOEN JACK BEGON  
TE GILLEN!

EN DAAR VERSCHEEN ACHTER EEN ROTSPUNT VANDAAN  
EEN WIT EN ZWART BESCHILDERDE WILDE...





HET IS FRITZ!



WAAROM HEB JIJ JE ZO TOEGETAKELD?

IK HEB ME MET KLEI EN AS INGESMEERD OM INBOORLINGEN, DIE IK ZOU KUNNEN ONTMOETEN, SCHRIK AAN TE JAGEN.



DE SPEURTOCHT WAS NIET VERGEEFS GEWEEST HIJ HAD DE SCHIPBREUKELING GEVONDEN EN OP EEN EILANDJE ACHTERGELATEN OM ONS EERST OP DE HOOGTE TE BRENGEN.

VOLG ME MAAR!



HIJ BRACHT ONS NAAR EEN DICHTBEGROEID EILANDJE, WAAR WIJ AAN LAND GINGEN.



DICHT BIJ DE OEVER STOND EEN HUTJE VAN TAKKEN EN BLADEREN. VOOR DE INGANG BRANDDE EEN VUURTJE, WAAROP IN EEN GROTE SCHELP EEN VIS LAG TE BRADEN.

BIJ DE HUT GEKOMEN LIET FRITZ EEN GEFLUIT HOREN, WAAROP EEN MENSELIJK WEZEN ZICH UIT EEN BOOM LIET VALLEN.



TOT ONZE GROTE VERBAZING WAS HET EEN MEISJE, DAT NA ENIGE AARZELING LANGZAAM OP ONS TOEKWAM.



IN DRIE JAAR HAD ZE GEEN MENSELIJK WEZEN GEZIEN. HET WAS DUS BEGRIJPELIJK, DAT ZIJ NA DE EERSTE KENNISMAKING NOG WAT SCHUCHTER WAS.

INTUSSEN WISTEN WE NIET, HOE FRITZ HAAR GEVONDEN HAD, EN VOL SPANNING LUISTERDEN WIJ ROND HET VUUR NAAR ZIJN RELAAS.



# Billie Turf

het dikste studentje ter wereld











# Avontuur in de





# PYRENEËN

Tom en Tanja helpen bij het zoeken naar de verdwenen politiemannen. Flico raakt slaags met een wild zwijn.





Tiger Joe komt aan bij de verboden berg en maakt een wachtpost onschadelijk...

# TIGER JOE en





# de verboden berg





**Korte inhoud:** Twee Britse jongens, Bryn en Eddi, worden op een Romeins schip naar Rome gebracht. Onderweg sterft de kapitein van het schip, die beloofd had hun de vrijheid te zullen hergeven. In Rome worden de jongens op de slavenmarkt verkocht. Bryn wordt gekocht door een patriciër, Decimus Semppronius Maximus, die hem bestemt voor zijn kleinzoon Gajus. Bryn ontmoet in de stad Eddi, die eerst bij de voddenkoopman Servius Calvus en daarna bij een aannemer in dienst is. Later trekt Bryn met Gajus uit Rome weg. Ze raken bij een gevecht betrokken en Bryn wordt door Eddi, die vrijgekomen is, gered. In Zuid-Italië ontmoeten ze de koopman Kalitas, met wie ze naar Alexandrië gaan. Vandaar aanvaarden ze de thuisreis naar Brittannië.

24

## ONDER DE

# ADELAAR



DOOR  
H.R. POTTER

### DE AVONTUREN VAN TWEE BRITSE JONGENS IN DE ROMEINSE TIJD

Onzeker keerde de man op zijn schreden terug. Hij keek nieuwsgierig de hoofdman aan, maar deze had al zijn aandacht nodig voor het schip. Dit was ondertussen de kust zo dicht genaderd, dat de omtrekken ervan door de mist heen duidelijk zichtbaar waren.

„Ik geloof dat we ons voor niets bezorgd maken,” zei de aanvoerder verrast. „Dat daar is een drijvend wrak. De mast is eraf geslagen en de roeispanen zijn nergens te bekennen. Het lijkt wel een koopvaarder. Misschien een boot die ergens in de buurt door de storm op drift is geraakt.”

„Een geschenk van Neptunus!” peinsde een van de soldaten hardop. Bij het horen van deze woorden keken de manschappen hoopvol hun officier aan. Deze glimlachte, want het binnenbrengen van een onbemand schip bracht altijd een behoorlijke beloning op.

„Het lijkt er veel op,” beaamde hij. „Maak de boten klaar en laten we proberen die ouwe kast naar het eiland te loodsen.”

De soldaten renden gretig de brede stenen trap af om de langs de kade gemeerde roeiboten te bemannen en even later kozen er vijf of zes tegelijk zee. Groot was de verbazing van de Romeinen, toen ze langszij kwamen en ontdekten dat het schip in het geheel niet onbemand was, zoals zij hadden gedacht. Veel verschil maakte dit overigens niet, want het was helder als glas dat de bemanning het vaartuig niet meer onder controle had. Het schip mocht volgens het geldende recht als een wrak worden beschouwd en wie het een haven binnenbracht, kon daarom aanspraak doen gelden op het bezit ervan. In dit geval zou het dus toekomen aan het garnizoen van Vectis.

Na een weinig enthousiaste begroeting stond Jon zwijgend op de boeg toe te kijken hoe de soldaten hun touwen aan het schip vastmaakten en het daarna onder commando van de hoofdman met vereende krachten landwaarts begonnen te slepen. Centi-

meter voor centimeter wendde de *Nautilus* de steven en werd langzaam maar zeker in de richting van de haven getrokken.

Jon had de boten met grote tegenzin zien naderen, omdat er voor het schip geen enkel gevaar bestond. Als het even langer had geduurd eer ze waren ontdekt, waren ze vanzelf naar de vaste wal gedreven. Hij was van plan geweest zich tegen de tussenkomst van de Romeinen te verzetten, maar Aulus, die aan het einde van zijn Latijn was na alle ellende die hij als geboren land-

rot had doorstaan, had hem dit uit het hoofd gepraat.

„Wees maar niet bang,” had hij gezegd, „dat je het schip kwijtraakt. Ik koester ook niet de minste vrees dat mijn meester zijn lading zal verliezen. Laat ze ons maar rustig de haven binnenslepen, dan is het nog vroeg genoeg om met ze op de vuist te gaan. Als we eenmaal veilig aan wal zijn, kunnen we de zaak voor het gerecht

brengen. Hier op zee maak ik liever geen ruzie met die knapen.”

Nadat de *Nautilus* veilig gemeerd was, kwam de commandant van het garnizoen aan boord om de vangst te inspecteren. Hij was stomverbaasd toen hij werd ontvangen door een ziekelijk oud kereltje, dat er allesbehalve als een zeeman uit zag.

„Hoe heet dit haventje?” vroeg Aulus op de man af.

„We noemen het Vectis oftewel de bloemenhaven,” antwoordde de militair. Hij maakte een brede armzwaai in de richting van de kust. „Dit punt hier is precies het midden van de zuidkust van Brittannië.”

Aulus werd er bijna sprakeloos van. Hij had gedacht dat ze de kust van Gallië waren genaderd. De commandant gunde hem geen tijd om meer vragen te stellen, maar draaide hem pardoes de rug toe om allereerst bevel te geven de beide zieke jongens en de gewonde kapitein aan wal te dragen en onder behandeling van een heelmeeester te stellen. Aulus was ondertussen van de schrik bekomen en had in alle rust zijn gedraglijn vastgesteld.

„Er zijn hier zeker wel een paar scheepstimmerlieden te vinden die ons kunnen helpen bij het repareren van het schip,” zei hij effen. „En als u me even wilt vertellen hoeveel havengeld we verschuldigd zijn, zal ik dat gelijk voldoen.”

De bevelvoerende officier begon vrolijk te lachen. „Maar, mijn goede man,” zei hij, „begrijp je dan niet dat we je schip veilig hebben binnengebracht terwijl het stuurloos rondreed en dat het daarom van dit ogenblik af toebehoort aan ons garnizoen?”

„Dus u wou het schip buitmaken?” vroeg Aulus met goedgespeelde verbazing. „Maar daar is geen sprake van. In de eerste plaats was het schip niet onbemand en ten tweede stevende het regelrecht op de kust af zonder voor welk vaartuig dan ook gevaar op te leveren. Niks, hoor, de zaak is dood eenvoudig. Niemand anders dan de eigenaar heeft iets over de *Nautilus* te vertellen. En wat de lading aangaat, die is het eigendom van mijn meester, en die is lid van het koopvaardigilde van Rome en van Gallië. Het zal u dus bij nader inzien wel duidelijk zijn, hoop ik, dat u met uw vingers van het schip moet afblijven.”

Met deze woorden haalde hij uit een leren tas, die hij aan zijn gordel droeg, twee bronzen schildjes te voorschijn en overhandigde deze aan de officier. Er stond op te lezen dat de *Nautilus* voer in opdracht van een koopman, genaamd Kalitas, die inderdaad zowel te Rome als in Gallië bij het koopvaardigilde stond ingeschreven. Met een spijtige blik gaf de commandant de schildjes terug.

„Ik begrijp wat u bedoelt,” zei hij.

„Ik zal eens kijken of er een paar timmerlieden zijn te vinden. Voor het havengeld moet u op het kantoor van de onderprefect zijn.”

Teruggekeerd in het fort stelde hij onmiddellijk de officier die opdracht had gegeven het schip binnen te slepen, van zijn ontdekking op de hoogte. „Er is niets te verdienen helaas,” zo besloot hij. „Vertel dat maar aan je manschappen en zorg dat ze zich geen malle dingen in het hoofd halen.”

„Maar waarom dan niet?” vroeg de officier verbaasd. „Een poosje geleden hebben we op precies dezelfde manier een schip binnengesleept waarvoor we wel een beloning hebben gekregen. Ik zie eerlijk gezegd het verschil niet.” „Dat vorige schip was een kleine koopvaarder die aan de Gallische kust op drift was geraakt,” bracht de commandant hem in herinnering. „Deze boot komt helemaal uit Egypte en bovendien staat hij ingeschreven bij twee van de machtigste gilden die we kennen. Als we hem in beslag nemen, krijgen we het aan de stok met minstens de helft van de leden van de Senaat, die eveneens tot het gilde behoren.”

„Uit Egypte!” herhaalde de officier, diep onder de indruk. „En dat in het winterseizoen! Die kapitein is een held of een dwaas, de goden mogen weten tot welke van deze beide soorten

... even later kozen er vijf of zes tegelijk zee.







*En daarmee gaf hij het sein tot een wilde jacht.*

mensen hij nu eigenlijk behoort.”

De soldaten toonden zich hevig teleurgesteld, maar aan de andere kant waren ze toch ook vol bewondering voor het handjevol mannen dat het had aangedurfd midden in de winter zo'n gevaarlijke reis te maken. Zelfs de onderprefect stak zijn waardering voor dit karwei niet onder stoelen of banken. Hij vroeg Aulus: „Het schip is er bekaaid afgekomen. Was u niet bang toen de storm u overviel?”

„Dat waren we zeker!” antwoordde Aulus openhartig.

Zelfs nu hij veilig en wel binnen de muren van het behaaglijk verwarmde kantoor zat, rilde hij nog bij de herinnering aan die bange uren en de onderprefect knikte begrijpend. Enkele ogenblikken zaten ze zwijgend in de vlammen van het houtvuur te staren. Daarna nam de bestuursambtenaar opnieuw het woord.

„Ik heb een brief geschreven aan de prefect om hem van uw aankomst op de hoogte te stellen,” zei hij. „Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat hij u wil ontmoeten. Ik denk dat uw plan om handel te drijven met de Britten niet op moeilijkheden zal stuiten. U weet zeker wel dat u geen toestemming krijgt om wapens te leveren?”

Aulus glimlachte. „Zeker, het verbod op de handel in wapentuig is mij welbekend. Onze lading bestaat in hoofdzaak uit katoenen stoffen. Dat is maar goedkoop spul, zoals u weet. Als het gedroogd is, raken we het zonder moeite aan de Britten kwijt. Hetzelfde geldt voor een partijtje sieraden. Maar ik heb ook een paar prachtige hoofddoeken meegebracht en ik heb zo'n idee dat ik niet ver hoef te zoeken naar Romeinse dames die daar belangstelling voor hebben. En verder hebben we nog enkele balen

katoentjes van de fijnste soort, gekleurd met behulp van Tyrische verfstoffen. Ook die zijn in de eerste plaats voor garnizoenssteden bestemd.”

De onderprefect stond op ten teken dat hij het onderhoud als geëindigd beschouwde. „In ieder geval wens ik u succes met uw onderneming,” zei hij, terwijl hij zijn gast tot de deur begeleidde. „En nog wel bedankt voor uw vriendelijke gift.” Hij wees naar het stapeltje stoffen naast zijn zetel.

Aulus nam op hartelijke toon afscheid en haastte zich naar de jongens terug. Ofschoon ze weer waren opgestaan, voelden ze zich nog uitermate zwak. De kapitein, die bij een val aan dek een been had gebroken, mopperde aan één stuk door omdat hij zo lang tot werkeloosheid was gedoemd.

Tegen de tijd dat de prefect het ogenblik gekomen achtte om Aulus te ontvangen, waren de jongens weer be-



hoorlijk op krachten gekomen; de boekhouder besloot daarom hen mee te nemen. Hij was tot de slotsom gekomen dat de aanwezigheid van de beide jonge barbaren zijn zaak zeker niet zou schaden. Hij was van plan om goed duidelijk te laten uitkomen dat Bryn de zoon was van een van de hoofdmannen der noordelijke stammen.

De prefect ontving hen allervriendelijkst en luisterde naar de verhalen die zij hem hadden te vertellen. Hij ondervroeg de jongens veel nauwkeuriger dan Aulus. Toen het onderhoud achter de rug was, had de boekhouder een officiële machtiging in zijn zak om handel te drijven met de Britten. Om dit resultaat te vieren stuurde hij de jongens op pad om drank en proviand in te slaan voor een feest dat hij aan boord van de *Nautilus* op touw ging zetten. „Je haalt maar het beste dat er te krijgen is,” zei hij, terwijl hij Eddi het nodige geld overhandigde. „Het moet een feestmaal worden dat een keizer waardig is.”

De jongens trokken er met hoge verwachtingen op uit, hadden weldra het marktplein bereikt en sloegen naar hartelust lekkernijen in, totdat ze haast te veel hadden om mee te nemen.

Op de terugweg gingen ze ergens binnendoor, toen ze in een laantje een troepje soldaten zagen die herrie zaten te maken over de vraag hoeveel ogen er bij het dobbelspel nu precies waren gegooid. De dobbelaars merkten de jongens niet eens op en de overigen keurden hen nauwelijks een blik waardig, op één van de militairen na, die hen aandachtig opnam terwijl zij voorbijkwamen.

Deze ongewone belangstelling ontging Eddi niet en hij stond op het punt er een ongezouten opmerking over te maken, toen hij de onderscheidings-tekenen in het oog kreeg die de jonge Romein droeg. De jongen keek tersluiks even naar het gezicht van de soldaat en op hetzelfde ogenblik kwam er een herinnering in hem op die hem onmiddellijk de mond snoerde. De militair was niemand anders dan Sextus, de man die hen bij het dorp in het woud had gevangengenomen en die verantwoordelijk was voor hun langdurige afwezigheid. Eddi keek Bryn aan, maar zijn vriend had al zijn aandacht nodig bij de voorraad oesters die hij met zich meedroeg en daardoor merkte hij niets bijzonders.

Eddi voelde zijn hart sneller kloppen, maar hij stapte stevig door. Hij gedroeg zich zo normaal mogelijk, in de hoop dat de Romein hem niet zou herkennen, want hij beseftte maar al te goed het gevaar dat Bryn en hem boven het hoofd hing. De kans was niet denkbeeldig dat Sextus hen zou aanhouden, omdat hij dacht dat ze weggelopen slaven waren die tot het bezit van de Romeinse legioenen behoorden. Als dat gebeurde, konden ze geen van beiden enig bewijs overleggen dat ze waren vrijgelaten.

Ze waren het troepje soldaten goed en wel gepasseerd, toen Sextus plotse-ling overeind sprong. „Hee daar!” riep

hij. Eddi liet zijn vrachtje boodschappen vallen, sloeg Bryn de mand uit de handen die hij zo zorgzaam voor zich uit droeg en greep hem bij de schouder. „Rennen!” schreeuwde hij zijn vriend toe. „Loop wat je kunt!” Sextus kwam hen hijgend achterna. „Weggelopen slaven!” hoorden de jongens hem schreeuwen. „Twee barbaren die bij het legioen horen!” En daarmee gaf hij het sein tot een wilde jacht.

De Romeinen spanden zich tot het uiterste in om de jongens in te halen, maar de angst om opnieuw te worden gepakt verschaftte hun als het ware vleugels en zo hadden ze in minder dan geen tijd het einde van de laan bereikt. Deze bleek in een nauwe straat uit te komen. Toen ze de hoek omsloegen, liepen ze bijna een groepje Romeinse huisvrouwen omver dat druk stond te praten, maar gelukkig konden ze de vaart erin houden. „Daarginds de bocht om,” hijgde Eddi. „Dan komen we zo weer bij het schip.”

Even later renden de jongens door een dichtbevolkte Britse wijk. Over de daken van de huizen heen konden ze al de eerste scheepsmasten zien. Zo vlug hun benen hen konden dragen, bleven ze voorthollen. Ineens gooide een voorbijganger, toen hij het geschreeuw van de Romeinse soldaten hoorde, de jongens zijn staf voor de voeten — en daar lagen ze in het stof te spartelen. Voordat ze weer overeind konden komen, hadden de soldaten hen ingehaald. Ze werden van alle kanten gestompt en geslagen en vervolgens werden de handen hun op de rug vastgebonden. Eddi probeerde uit te leggen dat er een misverstand in het spel was, maar niemand wilde naar hem luisteren en tenslotte gaf hij het maar op. Toen ze eenmaal een barak waren binnengeduwde had de commandant van de wacht het te druk om zich met hen te bemoeien. Ze kregen te horen dat de garnizoenscommandant hen de volgende morgen op hun nummer zou zetten en dat dit lesje ongetwijfeld zou beginnen met een flinke dracht zweepslagen om hun het weggelopen eens en voor altijd af te leren. Nadat een van de hardhandigste soldaten hun deze boodschap had overgebracht, smeed hij hen in een donkere cel en smakte de deur achter hen dicht.

Toen Aulus en Jon vonden dat de jongens laat waren en ze daardoor erg ongerust waren geworden, waren ze aan wal gegaan om het tweetal te zoeken. Moedeloos verlieten ze de markt, juist op het ogenblik dat Eddi en Bryn werden opgesloten.

„Ik begrijp er niets van,” zei Jon. „Ze zijn nergens te vinden. Je zou haast denken dat ze ervandoor zijn gegaan om op eigen houtje hun geluk in de handel te beproeven.”

Aulus schudde het hoofd. „Dat geloof ik niet. Ze nemen vast niet het risico om zonder geleide door bezet gebied te trekken. Je moet niet vergeten dat ze dan, behalve met de Romeinen, ook nog te doen krijgen met allerlei stammen die met elkaar

in staat van oorlog zijn. Als ze van plan waren om ertussenuit te knijpen, zouden ze in ieder geval moeten wachten tot de volgende week. Want dat is de eerste gelegenheid om met een legioen het land in te trekken.”

Jon krabde zich met een bezorgd gezicht op het achterhoofd. „Waar kunnen ze dan in vredesnaam zitten? Ze kunnen niet van de aardbodem zijn verdwenen, dat is vast.”

„Het zou kunnen zijn dat ze de een of andere troep struikrovers in handen zijn gevallen. Maar erg waarschijnlijk is dat in de stad nu ook weer niet,” opperde Aulus. Al pratende hadden ze de stadspoorten achter zich gelaten, maar in plaats van het schip weer op te zoeken sloeg Aulus een weg in die naar de heuvels voerde.

„Waar ga je nu naar toe?” vroeg Jon verwonderd.

„Naar de prefect,” luidde het antwoord. „Misschien kan die ons helpen.”

Jon had niet veel hoop dat deze het de moeite waard zou vinden om zich met hun zaken te bemoeien, maar aangezien Aulus vastbesloten scheen het erop te wagen, ging hij maar met hem mee. Toen ze de villa bereikten waar de prefect zijn intrek had genomen, kregen ze te horen dat deze niet thuis was, maar dat hij op bezoek was bij een van zijn vrienden. Dit betekende dat ze die dag niets meer konden uitrichten en daarom keerden ze naar de *Nautilus* terug.

Terwijl ze teleurgesteld de weg naar het havenkwartier weer insloegen, maakte de prefect zijn opwachting bij generaal Agricola, die tijdelijk in Vectis verbleef. In zijn jongenstijd was hij samen met de prefect op school geweest in Rome en de vriendschap die ze daar hadden gesloten, had al die jaren standgehouden. Het bezoek dat de prefect nu bij de generaal aflegde, diende dan ook niet tot het regelen van officiële zaken, maar was uitsluitend bedoeld als een ontmoeting tussen oude kennissen. Juist daarom viel het de generaal al spoedig op dat zijn vriend iets dwars zat. Zodra de bedienden de kamer hadden verlaten en ze gezellig samen voor het houtvuur hadden plaats genomen, vulde de generaal de roemers en keek de prefect met een onderzoekende blik aan.

„Vertel eens, Domitianus,” zei hij. „Wat heb je op het hart, ouwe jongen?”

„Eerlijk gezegd zit ik met een moeilijke puzzel,” gaf de prefect toe. „Op het eerste gezicht lijkt het misschien maar een kleinigheid, maar mijn instinct zegt me dat ik er niet te licht over mag oordelen.”

„Voor de dag ermee,” drong Agricola aan.

„Het geval heeft betrekking op een paar jonge barbaren. Een ervan is de zoon van een hoofdman van een stam die ons gunstig gezind is, ergens in Brigantië. De jongens zijn destijds ten onrechte gevangengenomen en als slaven naar Rome gestuurd.”

WORDT VERVOLGD



## RAADSELS ROND DE

# EDELWEISS-SCHOOL

Judith en Lydia hebben een uitgang van de grot ontdekt...



EN VOORDAT DE ONDERWIJZER MET HEM KAN BELETEN ...



HUGO BEGRIJPT DAT HET LOT VAN DE ANDEREN NU VAN HEM ALLEEN AFHANGT...







MAAR ZAL ALLES GOEDGAAN?...



DE SPANNING VAN DE LAATSTE UREN EN DE VERMOEIDHEID VAN DE LANGE DAG DRUKKEN ZWAAR OP HEM, MAAR HIJ HOUDT VOL...

EINDELIJK, MET INSPANNING VAN ZIJN LAATSTE KRACHTEN...



EEN VOOR EEN GAAN ZE AAN BOORD EN WELDRA VAART DE BOOT OVER HET MEER.



SOMMIGEN ZIJN ZO MOE, DAT ZE PROMPT IN SLAAP VALLEN.



JONGENS, NIET SLAPEN! WE MOETEN NOG NAAR DE POLITIE!



HOE ZACHTJES GLIJDT ONS BOOTJE...

ZEG, WEEET JE NIKS BETERS?



... AL OVER HET SPIEGELEND MEER...

NA HUN AANKOMST AAN DE OVERKANT GAAN ZE NAAR HET POLITIE-BUREAU, WAAR ZE ALLES VERTELLEN...



EN JULLIE HEBBEN DUS EEN GEHEIME DOOR-GANG ONT-DEKT?



INDERDAAD, COMMISSARIS!

'HEEL INTERESSANT' WE WISTEN DAT ER SMOKKELAARS IN DEZE BUURT OPE-REERDEN, MAAR WE WISTEN NIET PRECIJS WAAR.



JULLIE KUNNEN NU ALLE-Maal GAAN, DE MEISJES NAAR SCHOOL EN DE JONGENS NAAR HUIS. IK GA MET DE ONDER-WIJZER NAAR DE GROT!



JIJ BLIJFT HIER, HUGO! ER ZIJN TWEE AANKLACHTEN TEGEN JOU INGE-DIEND!

WAT ZIJN DAT VOOR AANKLACHTEN EN WAT STAAT HUGO NU TE WACHTEN? LEES DAT VOLGENDE WEEK!



# De club van vijf

in:









# DE MAN VAN STAAL









# wie puzzelt er mee?

## oplossingen uit het vorige nummer

### Kruiswoordpuzzel

PERMANENTEN  
O E L N O E  
ROLDE KLEUR  
T X E N F  
IRMA BLAAR  
E O B S M M  
DONOR KEPI  
B R R A M  
LAKEN SPREI  
E O E L E E  
DIPLOMATIEK

A: nummer 2. De volgorde is  
steeds een viervoetig dier en een  
meubelstuk met vier poten.

B: nummer 4. De volgorde is  
steeds een dier en het wapen,  
waarmee het wordt gevangen.

### Zoek-de-letter

ARA - B - IER  
GENT - I - AAN De middel-  
BEN - E - PEN ste letters  
KOM - F - OOR vormen het  
TOE - S - TEL woord  
POR - T - AAL BIEFSTUK  
POP - U - LIER  
BAN - K - IER

### KNOPEN-NOPEN-OPEN-PEN-EN

### Lettergrepen-kruiswoordpuzzel

GAAR	PA	NO	RA	MA
SPIN	NE	KOP	DEN	KEN
RAG	LO	VER	TA	KE
DO	LEN	SA	LIS	LEN
ON	VUUR	LA	MAN	DER
GE	NA	DE	VER	TE
LUK	SO	DA	RO	ME
KI	LO	ME	TER	GES



## wie hoort erbij?

Wie van de vier mannen op de onderste rij hoort logisch in de bovenste rij thuis?

## SCHIP



Deze tekening moet je com-  
pleet maken door de punten door  
lijnen te verbinden. Je begint bij  
punt 1 en werkt zo door tot  
punt 87.



## KRUISWOORDPUZZEL

### Horizontaal:

- Plaats in de provincie Utrecht
- Meisjesnaam
- Twee (Engels)
- Beroep
- Smalle wegen
- Het naar beneden rijden
- Vrucht
- Rondgang
- Dier
- Laboratorium (afk.)
- Insekt
- Land in Afrika

### Verticaal:

- Step
- Collectieve arbeidsovereen-  
komst (afk.)
- Zijn gevoelens te kennen geven
- Meisjesnaam
- Dichterbij komen
- Vod
- Slagwerker
- Balspel
- Rijwiel
- Grondstof voor manden en  
meubels
- Plukje
- Dik



# MUG en MIK







Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassaplein 3, Haarlem. Abonnementsprijs: 30 cent. Losse nummers: 40 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger.